

*Dialog – Bildungsstätte für interkulturelle Begegnungen  
Kibbuz Nachsholim, Israel*

Telefax 00972-(0)4-6290101 Handy: 00972-(0)52-3209568

Email: [tidharg@bezeqint.net](mailto:tidharg@bezeqint.net)

Webside: [www.bildungsstaette-dialog.org](http://www.bildungsstaette-dialog.org)

Postadresse: St. Carcom 12, POB 4271, Zichron Yaacov 30900

Eigene Dateien: 2005-Deutschland/Rexingen/Bericht: Mevoot Iron – Rexingen ß  
Heberäisch

ב- 15.06.05 נערכה שיחת סיכום הסיור הלימודי ומפגש הנוער של בני נוער ממבואות עירון באזור ברקסינגן בגרמניה. השתתפו בשיחה חברי המשלחת הישראלית ונציגי דיאלוג.

בני הנוער התייחסו בשיחה לתכנים העיוניים ולמפגש בגרמניה. להלן מובאים דברי בני הנוער:  
**טלי** – התוכנית אורגנה היטב ולא הייתי משנה בה דבר. זאת הייתה תוכנית אינטנסיבית, אבל היה זמן כדי לעבד את הנושאים. נוצרו קשרים הדוקים בתוך המשלחת הישראלית ועם הנוער הגרמני. אנו שומרים על הקשר בעזרת שיחות טלפונים, אי-מילים וכ"ד. הפרידה הייתה קשה לאחר ימים מלאים חוויות. גם הנוער הגרמני ציין שחילופים אלה היו מיוחדים. האירוה במשפחות היה נפלא. מבחינה רגשית היה קשה לערוך טקס זיכרון משותף במחנה הריכוז לשעבר בדאכאו, אבל היה חשוב לעשות זאת. הנוער הגרמני התייחס ברצינות לכל הטקסים הישראלים של יום הזכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות. כל התאריכים החשובים האלה נפלו בעת היותם בגרמניה. הבחורים הגרמנים כבדו את מעמד הטקסים וחבשו כיפות.

**לירון** – התוכנית הייתה מלאה וטובה. נהניתי מאוד במשפחה המארחת. ניהלנו שיחות באנגלית.  
**דין** – באופן עקרוני התוכנית הייתה מעולה ומעשירה. יום הפעילות בפארק "אירופה" היה נחוץ כדי ונתן אפשרות לעבד את הנושאים הקשים והמאמצים בימים האחרים. השיחות היו מעניינות.  
**אור** – התוכנית בגרמניה הייתה מלאה ובדיעבד גם טוב. עדיף היה לעשות יותר פעילויות עם המשפחות המארחות. העובדה שהביקור במחנה הריכוז לשעבר דאכאו נערך ביום העצמאות הפריעה לי. חברים אחרים טענו שדווקא זה היה במקום.  
**ענת** – התוכנית הייתה מלאה מדי, לפעמים מעבר ליכולתי לקלוט דברים. כל נושאי התוכנית היו טובים אבל לפעמים הרגשתי שאני זקוקה לזמן בשביל עצמי. הנוער הגרמני כיבד והשתתף בכל הטקסים הישראלים.

**עייב** – זאת הייתה משלחת מעולה. הסיור היה מהנה מאד וחוויה חד פעמית. הרגשתי כמו בבית וחופשייה אצל המשפחה המארחת שלי. כל הפעילויות היו נפלאות. למרות זאת היה מספיק לטעמי לבקר ולעבוד רק פעם אחת בבית קברות יהודי במקום פעמיים. היינו זקוקים לקצת מנוחה. כמעט בכל יום היינו עייפים.  
**נמרוד** – נהניתי מאוד בגרמניה. לפני הגעתי חששתי שיהיו לי קשיים באנגלית וחששתי מהשהיה במשפחות מארחות. היה קשה להיות בגרמניה ביום השואה. הביקור במפעלי "פישר" היה פחות מעניין, עדיף היה לבקר במפעלי מרצדס-בנץ. המשפחה אירחה אותי בצורה נפלאה וניהלנו שיחות רבות ומגוונות. האחרים היו מאחרים נפלאים – הם דאגו לכל פרט קטן ואפילו ציינו יום הולדת של חבר המשלחת הישראלית. הופתעתי מהפתיחות של הנוער הגרמני במסגרת שיחת ההיכרות ביננו. הבנתי שפגשנו אנשים שאפשר לבנות איתם גשרים לעתיד. נוכחתי לדעת כי הגרמנים יודעים המון על הסכסוך הישראלי-ערבי. שוחחנו על כל מיני נושאים כגון: מלחמת העולם השנייה, המלחמה הקרה, השואה, וכו'.  
**רוני** – בדיעבד התוכנית הייתה טובה מאוד. הביקור בפרק "אירופה" היה מיוחד במינו. היה קשה מאוד להיפרד. היה מובן מאליו שערכנו את כל הטקסים ביחד.

**מתן** – התוכנית הייתה אינטנסיבית מאוד ואף פעם לא היה משעמם. היה אפשר לנוח בנסיעות באוטובוס. נוצרו קשרים הדוקים עם הנוער הגרמני. קמתי לכל יום בסיור בשמחה וציפייה רבה למה שמחכה לי באותו יום. הפרידה הייתה קשה ביותר. עדיף היה להישאר יותר זמן בגרמניה. ההליכה בעקבות ההיסטוריה היהודית בגרמניה חיזקה את יחסי ליהדות. היה מרגש לחגוג את ערב שבת ביחד.  
**ברברה** – המארחת האחרת בגרמניה הייתה כמו אמא. התארחתי אצל משפחה איטלקית. האירוה היה נעים ויוצאי מן הכלל. המשפחה לא הגישה לי בשר עם חלב ודאגה לי עד הפרטים הקטנטנים ביותר – ביום העצמאות עשינו "על האש" והחליפו בשבילי את נייר האלומיניום כדי לתגן לי בשר בקר.

**דור** – יכולתי לשהות יותר זמן בגרמניה. ההתמודדות האינטנסיבית עם נושא ההיסטוריה היהודית הרחיקה אותי מהדת היהודית וקירבה אותי לזהות הישראלית-ציונית. מעניינת מאוד הייתה העבודה בבית הקברות היהודי משום שהיה אפשר להכיר את הנוער הגרמני מקרוב. כן יכולנו להכיר מקרוב את החברים הגרמנים בעת הטיוול בסירות הקנו – היה עדיף לעשות פעילות זו בתחילת המפגש. המשפחה המארחת שלי הייתה נפלאה.

**לידיה (ראש המשלחת)** – הגישו לנו אוכל כשר בבית הכנסת בשטוטגרט. הגישה הקיצונית לשמירת הכשרות גרמה לוויכוח בנינו לבין המארחים היהודיים בבית הכנסת. במשך כל הסיור ניסינו להציג את המציאות הישראלית ואת הרב-גווניות בחברה הישראלית. לא היינו משלחת דתית-יהודית, אלא ישראלית. חלק מהגרמנים התפלאו שישראלים כמונו לא דתיים.

החלוקה במשפחות המארחות באופן שבנים התארחו אצל בנות ובנות אצל בנים היה טוב. אבל צריך לשים לב שנער או הנערה יתארחו במשפחה שיש בה לפחות חבר משפחה אחד מהמין של האורח או האורחת.

צריך להסביר למארחים וגם למשלחות הישראליות שלחברי משלחות ישראליות רישמיות אסור לשתות משקאות חריפיחם עד גיל 18 ולהמליץ למארחים לא להציע לאורחים מישראל שתיה של בירות וכ"ד.